

## Hoe groen is Maarten van Rossem 'Vliegen heb ik tot een minimum beperkt'

**Wie:** Maarten van Rossem, hoogleraar geschiedenis.

**Vindt:** de bio-industrie een uitwas van onze maatschappij.

**Moet u voor uw werk vaak vliegen, bijvoorbeeld naar Amerika?**

'Ik vlieg zeer zelden, gemiddeld één keer in de twee jaar. Vliegen is een dermate afschuwelijk proces dat ik het tot een minimum heb beperkt. Je krijgt een plaats toegewezen waar zelfs iemand zonder armen en benen nog niet fatsoenlijk zou kunnen zitten. Bovendien is dat wachten onmenselijk en bij de douane ben je verplicht je schoenen op handgranaten te laten controleren. Een ritje in de stadsbus is nog comfortabeler.'



Maarten van Rossem

Foto ANP

**Heeft u een zuinige auto?**

'Een paar jaar geleden heb ik mijn auto weggedaan, toen ik merkte dat ik die eigenlijk niet meer nodig had. Ik ging bijvoorbeeld met de auto naar mijn werk, terwijl het vlakbij is. Nu fiets ik dat stukje. Mijn vrouw heeft nog wel een Citroën, die is redelijk zuinig, omdat het een diesel is. Ik vind de ontwikkeling van bijvoorbeeld de Toyota Prius een goed initiatief. Het is een zuinige auto, die ook comfortabel is. Misschien koop ik in de toekomst wel zo'n auto.'

**Wat vindt u van de hype rond Al Gore?**

'Ik heb de film niet gezien, maar ik heb begrepen dat hij een aantal zaken schromelijk overdrijft. Ach, baat het niet dan schaadt het niet. Toch is het tamelijk hypocriet. Iedereen draait overal spaarlampen in, om vervolgens een vliegvakantie te boeken. Ook staan veel mensen graag uren onder de douche, omdat ze anders 's ochtends niet wakker worden. Ik snap daar niets van. Ik hou niet van douchen; ik doe dat alleen incidenteel. Eigenlijk is geen mens bereid om echte offers te brengen voor het klimaat.'

**In hoeverre brengt u die offers? Heeft u bijvoorbeeld spaarlampen?**

'Bijna overal in huis hangen spaarlampen. Misschien dat er ergens in de kelder nog een verdoemd peertje hangt. Verdomd,

hier in de lamp op mijn bureau zit ook een spaarlamp.'

**Eet u vaak biologisch voedsel?**

'Mijn vrouw doet alle inkopen, maar ik ben er vrijwel zeker van dat het vlees van biologisch-dynamische oorsprong is. We eten bewust geen varkensvlees. Ik ben een grote tegenstander van de bio-industrie. Dat vind ik een uiterst onaangename uitwas van deze maatschappij. Het is niet zo dat ik ga demonstreren bij een varkenshouderij, maar ik ondersteun wel de stichting Varkens in Nood.'

Marlies Dinjens

# Hoe groen is Henny Huisman

## ‘Mijn Amerikaanse bak heb ik maar weggedaan’

**Wie:** Henny Huisman (56)  
**Vindt:** ‘Gelukkig zit vegetarisme niet meer in de geitenwolensokken-hoek.’

**U staat bekend als een grote dierenvriend. Eet u vlees?**  
‘Ik ben twintig jaar geleden gestopt vanwege het dierenleed in de bio-industrie. Het is toch hypocriet om het zielig te vinden dat al die lammetjes worden geslacht en daar vervolgens niets aan te doen. Als ik een vrachtwagen met varkens zie op weg naar de slacht, dan haal ik vaak in en zeg iets tegen de chauffeur. ‘Mijn schuld is het niet’, roep ik dan. Dat heeft natuurlijk vaak weinig zin; meestal horen ze het niet. Ach, je doet het toch nooit goed. Ik stond laatst ook op een lijst van meest sexy vegetariërs van Nederland. Vervolgens kreeg ik allerlei brieven van boze keurslagers die vinden dat ik hun handel verziekt.’

**U heeft veel paarden. Wat doet u met al die mest?**  
‘We hebben een zogeheten vijfsterrenstal. Die is niet alleen diervriendelijk, maar heeft ook op de vloer een speciale betonslaag waar geen urine doorheen kan en een afsluitbare mestput. Ik zeg eerlijk dat die mest vervolgens vanuit de afsluitbare put op de wagen van een boer wordt gegooid. Die verspreidt die mest weer over het land. Zoiets werkt natuurlijk alleen als iedereen het samen doet. Pal hiernaast spuit

mijn buurman bijvoorbeeld gif over zijn land.’

**Eet u biologische producten?**  
‘Zoveel mogelijk. Ik heb het geluk dat ik het kan betalen. Toen mijn vrouw en ik jaren geleden stopten met vlees eten, moesten we nog voor bijna alles naar de reformwinkel. Het zat toen nog echt in de geitenwolensokken-hoek, met van die verveloze types achter de toonbank. Nu kun je bij de supermarkt ook veel biologische producten kopen.’



**Henny Huisman**  
Foto ANP

**Heeft u spaarlampen?**  
‘Ze hangen bijna overal, vooral buiten heb ik er veel. Maar in sommige designlampen is het echt geen gezicht. Daar zitten nog gewone peertjes in.’

**Heeft u een zuinige auto?**  
‘Nee, niet bepaald; ik heb een Citroën C6. Als deze auto bestond in een milieuvriendelijke uitvoering, zou ik hem meteen aanschaffen. Voor mijn werk rijd ik gemiddeld 40 duizend kilometer per jaar. Ik vind het daarom belangrijk dat een auto comfortabel en veilig is. Vaak zijn die groene auto's van die kleine stadsauto's. Daar heb ik weinig aan. Vroeger had ik trouwens een grote Amerikaanse auto, maar die heb ik toch maar weggedaan. Ik had toch het idee dat ik werd nagekeken op straat; zie hem nou eens rijden in die slurpbak.’

**Marlies Dijnens**